

Vägar möts i Gunnarskog:

'Strandbergs en riktig hållplats'

Han bakar mest hela dagen, hon vill helst resa

Som en rastplats vid knutpunkten av de gungande Gunnarskogsvägarna ligger Strandbergs Konditori i Södra Backa. Ägare är Erik och Ruth Strandberg, ett soligt och gästvänligt par, som tillsammans sköter om så gott som alla leveranser för den bokstavligen brödfödan i Gunnarskogs kommun.

Strandbergs konditori är välkänt numera. Efter att först ha varit handelsbiträde och sedan öppnat ett bageri i liten skala, kunde Erik Strandberg för exakt 15 år sedan skissera upp ritningarna till det konditori vi så gärna besöker upep i centrum av Gunnarskog i dag.

Strandbergs är en mycket arbetsam familj och ensam sköter pappa i huset om all bakning medan mamma Ruth regerar i köket.

Att det verkligen finns jobb på Strandbergs konditori kan vi

garantera. Varje lördag skickas 40-talet tårter samt wienerbröd, kaffebröd, bakelser och småbröd ut över bygden.

För Strandbergs konditori är det enda i Gunnarskog.

På lördagskvällarna skräller juke-boxen ute i de rymliga serveringslokalerna och på söndags-eftermiddagen dukar Ruth och Erik fram för begravningsföljen. Strandbergs klarar allt.



Erik Strandberg svarar ensam för bageriet i sitt konditori. Ibland blir det jobb dygnet runt. Här tittar han till ugnen.

JOBB DYGNET RUNT

Att sköta brödleveranser till Gunnarskogs mäktiga kommun är inte det lättaste. Det kan hr Strandberg intyga. Han är uppe klockan 5 på morgnarna för att ta sina underjordiska domäner i inkomstbringande besittning.

Tiden före större helger, som t. ex. mors och fars dag, går helt åt till arbete och då bokstavligen dygnet runt.

HOBBIES FINNS

Trots en till bristningsgränsen arbetsfylld dag har familjen Strandbergs tid för hobbies. Pappa Erik har sina stora fritidsintressen i musik, jakt och fiske.

När han var ung slets han

ganska hårt mellan just bagaryrket och musiken. Det sistnämnda fick ge vika, men intar fortfarande en betydande plats. Strandberg trakterar med nöje och framgång ett 8-tal olika instrument med piano och orgel, som främsta

Sången är också mycket viktig och under en lång tid var han sångledare i Betaniaförsamlingen. Han grundade för några år sedan manskören "Sångarbröderna", där medlemsantalet var 6 och med denna sångargrupp reste man ända upp till Norrland på turné. Vi bör här inflika att sången hela tiden låg på det religiös-seriösa planet. "Sångarbröderna" är numera nedlagd.





Fru Strandberg tycker bäst om att resa. I fjol var hon med på en sällskapsresa till "Det heliga landet". På bilden ses hon med några av sina souvenirer från resan.

...OCH SA JAKT

Hr Strandberg reser ofta till västkusten på somrarna för att semestra och fiska. Ofta driver han omkring i de villebrådsrika Gunnarskogsmarkerna med sitt gevär och han är en framgångsrik jägare och jaktskytt.

Han förfogar naturligtvis över en ansenlig vapenarsenal och frapperande är att han helt tar avstånd från hagelgevär. Inte heller använder han hund vid harjakt.

Älgjakten är för Strandberg "lilla julafton" och i fjol sköt han två. Den hittills största ägde 12 taggar i kronan.

MAMMA RESER

Mamma Ruth tycker bäst om att få se sig omkring. I fjol deltog hon i en resa till Palestina och hon kom hem berikad på

upplevelser och souvenirer. I hennes minneshörna finner vi olika saker, t. ex. en sten från Salomos tempel, snäckor från Medelhavet, stenar från Röda havet, vackra glasarbeten, bras-kudde av kameskinn och mycket annat.

Maken är också intresserad av resor. Tillsammans med den övriga familjen, två söner 7 och 14 år gamla, har paret kammat igenom det mesta av de tre nordiska länderna. Det norrländska landskapet tilltalar hr Strandberg mest.

Till sommaren planeras något i större skala. Kanske blir det Spanien...

POLITIK? NEJ

Hr Strandberg är inte ålagd några kommunala förtroendeuppdrag. Han hinner inte. Får



En av hr Strandbergs största fritidsambitioner är jakt. Här "provar" han ett av gevären i sin arsenal.

han någon ledig stund till övers när han skött sina hobbies så är han genast ute och påtar i trädgården.

Han säger dock att han är mycket politiskt intresserad, men litet engagerad.

Så här tycker han om det politiska dagsläget:

— Vi har en olycklig utveckling här i landet. Det pekar mot kollektivisering och förstatligande. Vår nuvarande regim vill socialisera och för den lilla privata företagsamheten sitter i dag hårt.

Det måste bli en omsvängning för nu finns det ingen plats för den lille egne företagaren.

Lönepolitik, räntepolitik o.s.v. av i dag gynnar inte de små.

Så sade pappa Erik innan han återvände till sin bakskena.

Mamma Ruth var redan tillsammans med hjälpredan Ingrid i färd med att breda 150 smörgåsar. För det härliga kaffe ni dricker hos Strandbergs i Gunnarskog ligger det energi bakom.

Kéén.