

Länets äldste handelsman i manufaktur?

—Den här kameran köpte jag 1925. Den är ännu användbar, men numera håller jag mest på och förstorar gamla bilder.

Orden kommer från Johan Olsson, manufakturhandlare och amatörfotograf i Vatterud, Gunnarskog. Sin första kamera köpte han redan 1922, en enkel men fungerande lådkamera.

Se artikel sid. 4



I Vatterud har bröderna Alfred och Johan Olsson bott sedan 1959. Och de tänker bo kvar. För två år sedan räddades bröderna i sitt hem, men de har valt att stanna kvar där de trivs. Johan driver fortfarande sin affär trots sin höga ålder.

Värmlands äldste manufakturhandlare?

Det är inte helt lätt att hitta. Men efter en muntlig vägbeskrivning finner jag så småningom den lilla gröna skylten: "Vatterud". Här bor Johan Olsson, Värmlands äldste manufakturhandlare? På torsdag fyller han 80 år.

—Jo, du har allt kommit rätt, säger Johan som möter på farsuttrappen. Här har han bott sedan 1959. Och lika läge har han drivit den lilla manufakturaffären i husets övervåning.

—Det kommer folk hit från både Arvika och Charlottenberg för att handla, säger han och visar upp sitt sortiment. Här finns underkläder, rejåla arbetskläder, stövlar, godis, tobak och mycket annat.

Men egentligen var det inom jordbruket som Johan Olsson började arbeta. Han är född i Högerud.

—Det ligger väst om Abborrsjön, åt Börtanhället till.

När han var femton år gammal flyttade familjen till Uddnäs vid Kymsjön. Där arrangerade hans föräldrar en gård.

—Vi flyttade dit på våren 1920. Jag glömmet det aldrig. Jag blev allvarligt sjuk och pappa följde med till sjukstugan i Arvika. Vi gick dit. Två dar tog det, och vi övernattade hos bekanta i Gravås.

Johan berättar hur fantastiskt spännande det var att komma till stan. Han hade tidigare aldrig varit längre än till kyrkan i Gunnarskog.

Kärnade smör

År 1939 fick hans mor hjärnblödning. Nu fick Johan ta över hushållsarbetet, som även innefattade mjölkning av sex kor.



—Det kommer att folk hit och handlar från både Arvika och Charlottenberg, säger Johan Olsson, handlande i Vatterud. I morgon, torsdag fyller han 80 år.

—Vi separerade mjölken och gjorde smör, som vi sedan bytte mot andra varor i affären i Timbonäs. Väg hade vi inte dit, utan det var enklast att ro över sjön.

Han säger att det kanske inte var så fett alla gånger, men man klarade sig på vad gården gav.

—Vi födde alltid upp två grisar. En sålde vi och en behöll vi själva. De brukade bli stora, de vägde sådär runt hundra kilo styck.

Huset i Vatterud, norr om Abborrsjön, köpte Johan och brodern Alfred 1959. Alfred hade till en början häst och jobbade i skogen.

—När vi kom hit utökade jag mitt sortiment av manufakturartiklar. Jag hade börjat så smått hemma i Uddnäs. Min sjukdom gjorde att jag inte klarade tungt arbete och då kom jag på det här, förklarar Johan.

Fotograferat sedan 1922

Han säger att affärerna inte

varit direkt lysande, men att det gått ganska bra.

—Jag har haft något att syssla med.

Johan har länge haft en stor hobby: fotografering. Den första kameran köpte han redan 1922.

—Den kostade arton och femti och fungerade fint. Ett par år senare köpte jag en riktig bälgkamera. Och strax efter kom jag över en fin resekamera med glasplåtar.

Johan Olsson är fortfarande mycket intresserad av fotografering. Han har följt med i utvecklingen. Numer äger han både småbildskamera och en hypermodern förstörningsapparat. Och han fotograferar fortfarande.

Den fantastiska resekameran från 1925 har han ännu i sin ägo. Och på lediga stunder kopierar han fram bilder från gamla plå-

tar och negativ.

För två år sedan hände en sak som varken Alfred eller Johan någonsin kommer att glömma. Det var då de blev brutalt ner-slagna och rånade. Johan berättar att han fortfarande har stora men kvar efter den synnerligen otrevliga händelsen.

—Men om jag inte blir sämre kommer jag att fortsätta med affären, säger Johan Olsson, 80 år nu på torsdag.

Bo-Göran Andersson