

Ragnar Magnusson

50 år



Av en händelse fick jag ögonen på en familjenotis, där det hette, att småbrukaren *Olof Ragnar Magnusson*, Lilla Årbotten, Gunnarskog, på söndag skulle fylla 50 år. Det slog mig. Var det manne fråga om Värmlands förste orienteringskung Ragnar Magnusson, GIK? Jo det stämmer det, säger grannen och parhästen Erik "Posten" Karlsson som tillsammans med Ragnar Magnusson var med om att bilda Gunnarskogs IK för exakt 25 år sedan.

Erik Karlsson kom att bli ledaren och Ragnar Magnusson redan från början en framstående skogsluffare. Mellan åren 1932—1937 framstod Ragnar Magnusson som Värmlands absolut främste inom orienteringssporten, och hans segrar på löpande band observerades även på högre ort. Han fick sålunda ikläda sig landslagströjan mot såväl Norge som Finland. Sin allra främsta prestation gjorde han dock förmodligen år 1936 då första budkavle-DM gick i Sunne. Tillsammans med Olof Lökvist och Folke Nordström vann Ragnar Magnusson DM åt sin klubb, och han lär ha gjort något av en fantomprestation på sista sträckan. Det ligger nära till hands att säga fantomlöpning, men saken var nämligen den att Ragnar Magnusson aldrig kunde räknas till kategorin löpare, utan det var förmågan att orientera sig både på kartan och i terrängen som var hans styrka. Han var kolossalt stark, och det berättas att han gick lika starkt vilket det bar utför eller uppför. Året innan han bärgade budkavle-DM, svarade han för ännu en meriterande seger vid en stor nordisk tävling i Kongsvinger där han vann i hård konkurrens av Norges bästa.

Ragnar Magnusson var också ytterst nära att lägga beslag på och smått legendariska AN-pokalen. Han vann nämligen första gången när pokalen var uppsatt och det var år 1934. 1936 står åter Ragnars namn inristat, men så började ungdomen storma fram och Ragnar förmådde inte ta den tredje och avgörande segern. Det kan dock vara en tröst för honom att pokalen ändock till sist hamnade i hans egen klubb. Den åtrådda dyrgripen pryder som bekant Karl-Erik Norrbys prishylla.

Så småningom övergick även Ragnar i ledarens roll, och tillsammans med "Posten" svarade han år 1938 för ett lyckat DM-arrangemang. Tävlingen gick uppe på Valfjället i Köla med mål i Erlingsrud. GIK kan alltså räkna Ragnar Magnusson till sina starka krafter, och en mera samvetsgrann generalsekreterare vid en tävling får man leta efter. Vi såg honom på sin givna post i funktionärstaben såväl under DM-veckan i Fredros som vid Bergsjöloppet.

Hans krafter har även tagits i anspråk för kommunala uppdrag, men det mesta har han på egen begäran lämnat. Ragnar Magnusson är en hederskarl och en förgångsman till de stora orienteringsskator som om några veckor ger sig ut i markerna. AN-sport ber att får gratulera.

Gunnar.