



Axel Fr. Aug. Steinmetz.

Död på sin 75:te födelsedag.

Den gamle brukspatronen å Lyreds bruk i Gunnarskog Axel Fredrik August Steinmetz, om hvilken Arvika Tidning i sept. förra året införde en längre artikel med skildring af såväl den originelle mannens personlighet som hans verksamhet och det gamla brukets förfall, har nu skattat åt förgängelsen. Efter någon tids sjukdom afled han förliden lördag den 11 dennes på sin 75:te födelsedag.

Brukspatron Steinmetz, tillhörde en holländsk släkt, hvilken invandrade till Sverige under Gustaf II Adolfs dagar och som först bosatte sig i Norrland. Bland hans förfäder härstades ha några varit präster, andra yrkesmän såsom kopparlagare o. s. v. Den nu aflidne brukspatronen, som var kusin till den kände biblisk historieförfattaren nu aflidne kyrkoherde Alfr. Steinmetz, inflyttade till Gunnarskog 1864, där han inköpte Lyreds järnbruk, som då en längre tid legat nere. Den vid denna tid synnerligen kraftige och energiske mannen igångsatte det förfallna bruket, som betydligt utvidgades med flera hamrar, gjuteri och blåsmaskin. Här tillverkades nu spik, söm,

hästskor, yxor, klen- och hammarsmide af åtskilliga slag samt gjutgods. Det blef nu lif och rörelse vid det förut nästan folktomma bruket. Så fortgick det en tid. Men så kom storindustrin och Lyreds bruk måste i likhet med öfriga småbruk inom västra Värmland nedlägga sin verksamhet, hvilket till ej ringa del berodde på den ännu i dessa trakter råkande bristen på tidsenliga kommunikationer.

För lång tid sedan blef den gamle änklings barnen flyttade från hemmet. Nu intogs den gamle, förr så kraftige mannen, af en egendomlig originell likgiltighet. Afven det förut rätt oansenliga jordbruket såväl som allt annat fick förfalla. Ensam bodde han i den stora, halft förfallna bruksbyggnaden och skötte sig själf så godt han kunde. Flera gånger hade han erhållit rätt ansenliga köpeanbud å den ganska skogsrika bruksegendomen, men han afslog dessa, och uppgaf som skäl, att han ej ville förändra något, så länge han lefde. Den gamle brukspatronen besöktes för sin originalitet rätt ofta af personer från skilda håll och med synnerligt intresse berättade han då sin historia från gamla dagar. Han sörjes närmast af barn, barnbarn och syskon. Frid öfver den gamle brukspatronens minne!