

GIK en livaktig idrottsplanta som firat sitt 25-årsjubileum

— Ur det lilla frö, som såddes för 25 år sedan har växt upp en livaktig planta, sade GIK-ordföranden Karl-Erik Norrby bland annat i sitt inledningstal vid Gunnarskogs IK:s 25-årsjubileum, som på söndagen högtidlighölls med festligheter i Fredros bygdegård. Att så är fallet med GIK kan säkert flera av Värmlands orienterare och skidåkare styrka, ty det är väl just inom dessa grenar, som GIK mest låtit tala om sig.

Det var en stor skara jubileumsdeltagare, som till sista plats hade bänkat sig kring de vackert dukade kaffeborden i bygdegården. Ordf. Karl-Erik Norrby hälsade välkommen, varefter han ur gamla protokoll gav några intresserade glimtar från föreningens start och dess vidare utveckling.

Under eftermiddagens lopp utdelades flera förtjänstediplom till hedersledamöter. Således fick Erik Karlsson, Ragnar Magnusson, Karl Edman, Karl Johansson, Arvid Johansson, Martin Nyren, Henning Nordström, Martin Norrby och Erik Johansson mottaga denna klubbens utmärkelse.

Värmlands Idrottsförbund var vid jubileet representerat av K.-U. Rickardsson, Stavnäs, som till Erik "Posten" Karlsson och Ragnar Magnusson utdelade förbundets guldmärke. Vidare fick Olof Lökvist, Bernhard Karlsson och Henning Nordström mottaga silvermärket samt Folke Nordström, Morgan Norrby, K.-E. Norrby och Olof Andersson bronsmärket.

Bertil Eriksson, Arvika var Svenska Orienteringsförbundets representant och han överlämnade till klubben, samt till K.-E. Norrby, Olof Lökvist och Olof Andersson förbundets förtjänstediplom.

Med anledning av jubileet hade vidare Tore Johansson, Arvika, infunnit sig och överlämnade till klubben Fotbollsförbundets förtjänstediplom samt till Harry Gustafsson, Alf Bäckman och Jakob Gustafsson förtjänstetecken i brons.

Vidare fick klubben mottaga gåvor från grannföreningar bl. a. från Stavnäs IK, ett bordstandar och Bortans IK Olympia, ett bronsfat med inskription. Ett flertal telegram anlände också under kvällens lopp.

Vid kaffet hölls vidare många



Två pionjärer inom GIK. T. h. Ragnar Magnusson och t. v. Erik "Posten" Karlsson.

tal bl. a. av kommunens representanter. Erik "Posten" Karlsson berättade också gamla minnen från de dagar då klubben tog sina första stapplande steg, samt från idrottsresor han företagit tillsammans med "pojarna".

Kvällen förflöt sedan med framträdande av lokala förmågor samt med dans.

Som avslutning citerar vi "Posten", som med följande ord slutar sin inledning till GIK:s minnesskrift: "I Fädrens spår för Framtids segrar". Det har varit och är alltför Gunnarskogs IK:s paroll.

b e n k e.



Hedersledamöterna samlade framme på scenen efter det att de fått mottaga klubbens förtjänsttecken ur ordf. K. E. Norrbys hand. (Den sistnämnde längst t. v.).



GIK-ordföranden K. E. Norrby med 25 år idrottshistoria — gamla protokoll i handen.