

# Akademiker från Gunnarskog gospelsångare och evangelister

Häromdagen gjorde Arvika Nyheter ett besök på gården "Där Nole" i Russerud, Gunnarskog — ett hemtrevligt jordbrukarhem, något vid sidan om allfarvägen och inte så lätt att hitta för den oinvigde. Men väl framme möts man av gladlynta människor i en mangårdsbyggnad, där blommorna vid söderväggen ännu inte nåtts av någon höstfrost. Husfar på stället är Samuel Olsson, bördig från Hällserud i Bortan. Hans maka Nanny är från Sälboda. Gården köptes på sin tid av den kände gunnarskogsbon "Ola på Hällserud". Besöket gäller främst sönerna i hemmet Kjell och Rolf Samuelsson, som gjort sig kända som gospelsångare och under den gångna sommaren fått en skiva insjungen och inspelad.

Strax man kommer in i finrummet "Där Nole" märker man att här odlas det musik. Bredvid pianot har två förnämliga dragspel sin plats. De är Kjells och Rolfs älsklingsinstrument. Alla i familjen är tydligen musikaliska (typiskt för många i Gunnarskog) och sonen Runo spelar trumpet. Två bröder ytterligare, Stig-Olov och Jard-Erik går i skolan.

## Pingstväner och akademiker.

Kjell och Rolf tillhör sedan länge Betanieförsamlingen i Gunnarskog. Ett intressant faktum är att Kjell och Rolf båda avklarat sina studentexamina och nu ligger i Uppsala där de studerar vid teologiska fakulteten. Rolf är även färdig med sin teol. kand. och Kjell pluggar på samma akademiska examen. Båda ämnar läsa vi-



Gospelsångarna Kjell och Rolf Samuelsson, Russerud, Gunnarskog

dare till fil. mag. — Rolf med historia som huvudämne och Kjell med svenska.

På frågan hur det går att vara pingstvän och läsa teologi vid universitetet svarar Rolf att det bereder inga problem. Såväl den andliga gemenskapen som kamratskapet är gott, och till detta påstår bröderna bestämt att den "högkyrkliga väckelsen" har bidragit.

Kjell och Rolf påstår också bestämt, att de inte börjat ge sig

ut som gospelsångare, och därvid fått en grammofonskiva lanserad, för egen äras skull eller för att vinna vanlig popularitet. De har gjort det i evangeliserande syfte. Onekligen sjunger och spelar de även vackert, och skivan, som de spelar upp för AN-besökaren låter bra.

#### **Sångkompositörer och textförfattare.**

Kjell och Rolf Samuelsson skriver båda gärna texter till kända sångmelodier, men ibland komponerar de även helt nya melodier. Den skiva de fått ut har tydligen fått en god marknad. Och de går säkert in för att sjunga och spela in en ny.

Visst finns det andra sångare och musikanter som ägnar sig åt s. k. gospel. Men Kjell och Rolf skiljer sig från de flesta på ett markant sätt därigenom att de även talar och predikar — ja ibland håller riktiga väckelsekampanjer. Att teologie studerande vid universitetet är gospelsångare och håller väckelsemöten i pingströrelsens anda hör dock inte till det vardagliga. Men att de gör det av inre övertygelse är säkert. Inte heller verkar det som om deras akademiska studier skulle vara någon black om foten.

Kjell och Rolf har gjort besök utomlands, bl. a. i Holland, där de sjöng och spelade och talade med hjälp av tolk. Vidare har de verkat i Norge. I somras hade de en liten turné uppåt Norrland, började i Strömsund, medverkade i "Lapplands-veckan" och var ända uppe i Arvidsjaur, hade sedan en kampanj i Brålanda på Dalsland och fortsatte till Borås och Värnamo. Avslutningsmötena hade de tillsammans med en norsk evangelist, Emanuel Minos.

Under ferierna ägnar sig de båda gospelsångarna inte bara åt religiösa kampanjer. De kroppsarbetar även hemma på föräldrarnas jordbruk och som skogs- och sågverksarbetare.

Hemmet "Där Nole" är också ett förtjusande hem, där besökaren riktigt känner familjegemenskapens goda ande. Och när AN-medarbetaren säger adjö följer alla de hemmavarande med ut på gårdsplanen. Kjell och Rolf har dragspelen med. De slår an en melodi, och sången klingar. Sämre avskedshälsning kan man få.

**Valdus.**