



**Nisse Magnusson och Kenneth Öhlin har intagit äkta arbetareposé under sitt samtal med mag. Backlund, medan Jan Magnusson och Inge Eriksson avvaktande lyssnar till vad som sägs.**

# VINTER OCH VÅR PÅ SAMMA PLAN

**Vi träffade sommaren och vintern på samma gårdsplan i Fredros; på ena kanten av skolplanen krattade flickorna löv och några meter därifrån skottade och körde pojkarna bort**

snö. Nästan där mitt emellan fanns våren i form av en porlande rännl från den smältande snön. De 20 barnen stortrivdes med sin sysselsättning. Den var mycket trevligare än svenskan och annat plugg.

Det var klasserna 3—6 som fått förtroendet att hjälpa moder natur med årstiderna. Det är förresten bara de klasserna som går i den skolan. Småskolan är förlagd till Abborrsjön, omtalar folkskollär. Helge Backlund. Sjunde läsår får man nästa termin. Innan dess skall skolan genomgå en mindre reparation, enligt vad man lovat, och en lärarebostad börja byggas.

Skolsalen har sina fönster vända mot norr och väster, varför barnen aldrig får någon sol under lektionstimmarna. Det skulle vara betydelsefullt om en eller ett par fönstergluggar öppnades på väggen mot skolgården.

Hur underligt det än kan låta låg faktiskt en halvmetershög snödriva kvar på skolgården i skydd av uthusbyggnadernas skugga. Det var denna som pojkarne forslade bort med skottkärra under magisterns överinseende.

— Vi måste göra något för att få skolplanen torr, säger mag. Backlund. När sen barnen själva tycket det är trevligt är det så mycket bättre.



**Majvor Haglund och Inger Mattsson krattar löv på skolplanen.**



**Lennart Eriksson, Erik Magnusson och Håkan Karlsson  
jobbar med skyfflar och skottkärra.**