

Hon satte sin prägel på Gunnarskog

Frida Magnusson, Stugun, Jämtland, har avlidit 97 år gammal. Hon var född i Stugun på gården Skogslund som den tredje i en syskonskara på nio.

dödsfall



I hemmet förekom mycket sång och musik. En egen kör av hög klass bildade syskonen Magnusson tillsammans med kusinerna Nässén i granngården. Stuguns sångkör blev naturligtvis också en självklar mötesplats för sångarna från Skogslund.

Lärarexamen 1925

Frida Magnusson utbildade sig till lärarinna och tog sin examen 1925 vid folkskoleseminariet i Umeå. Sin första lärartjänst hade hon höstterminen 1925 i Hallen i Jämtland.

Från vårterminen 1926 tjänstgjorde Frida Magnusson i Värmland; först vid skolan i Fredros under tio år och därefter vid Centralskolan i Gunnarskog. Sammanlagt tillbringade hon 40 år i Värmland.

Lärarinnan Frida Magnusson hade ett ovanligt brett register; många intresseområden och ett starkt engagemang. Hon kom därför att sätta sin prägel på Gunnarskog. De elever och deras föräldrar som ännu finns i livet glömmar inte sin Frida Magnusson och allt hon betydde för Gunnarskog. Många elever engagerade hon sig i och hjälpte även utanför skolarbetet och många kontakter knöt hon bland människorna inom musik- och föreningslivet, kyrkan, Röda Korset, idrotten och bland centerkvinnorna.

Frida Magnusson tog många unika initiativ som lärarinna, bland annat till skolresor. Bara en sån sak som att få se Per Gynt spelas på självaste Nationalteatret i Oslo! Många stora musik-, teater- och andra kulturupplevelser fick elever från de stora skogarna i Värmland tack vare Frida Magnusson.

Centerkvinnan Frida Magnusson deltog flitigt inte bara i skoldebatter. Hon engagerade sig till exempel i Gunnarskogs skogsarbetares låga löner. Hon satt med i dåvarande Lärarin-



Frida Magnusson, mångårig lärarinna i Gunnarskogsbygden, har avlidit i en ålder av 97 år. Som pensionär återvände hon till sin hembygd i Jämtland.

neförbundets styrelse och fick till och med dess konferenser att förläggas till Gunnarskog.

Frida Magnusson gick i pension 1966 och flyttade då till sin födelsebygd Stugun, där hon då och då vikarierade vid Hansäkerskolan.

Under flera år åtog hon sig att vara ordförande i Stuguns pensionärsförening och deltog i hembygdsföreningens arbete.

Under alla år efter sin återkomst i till Stugun höll hon kontakt med Gunnarskog och bygden däromkring. Många av hennes elever och andra Gunnarskogsbor har i sin tur hållit kontakt med sina gamla lärarinna – flera av dem genom personliga besök i Stugun.

Berättartalang

Frida Magnusson var en minnesgod och beläst person med en sällsynt berättartalang och hon hade vänner i alla åldrar. De sista åren bodde hon på Bergegården i Stugun.

Närmast sörjande är systemen, leg sjuksköterskan Gerda Håkansson i Täby och hennes son, professor Stefan Håkansson med familj. I Stugun har Karin Nilsson och hennes familj funnits som närmaste vänner och som Frida Magnussons stora trygghet.