

Arvikabon Helge Boqvist lever sedan länge i Alaska

Kunde ha blivit indianhövding

En grattishälsning skickas härmed till den ende arvikabo som någonsin erbjudits att bli indianhövding!

Det handlar om Helge Boqvist i Circle City, Alaska, som idag, fredag, fyller 90 år. Boqvist, född vid Fallängsvä-

gen i Arvika 8 september 1905, utvandrade tillsammans med sina föräldrar till USA. Pappan (bördig från Gunnarskog) åkte över först, fick arbete och skick-

ade sedan hem pengar så att hustrun (kommen från Jössefors) och sonen kunde köpa biljetter och komma efter över Atlanten. År 1916 återförenades familjen i Minnesota.

Vid 18 års ålder tog Helge Boqvist jobb på ett valfångsfartyg och kom därmed upp till Alaska. Via Yukonfloden hamnade han i indianbyn Circle City, där han förälskade sig i hövdingens dotter. Paret gifte sig 1926 och fick fyra barn, två flickor och två pojkar.

Allt sedan mitten av 20-talet har Helge Boqvist levt som trapper och guldgrävare, men var även en period på 20/30-talet förman på ett företag där man vaskade guld.

Han blev också erbjuden att bli hövding efter sin svärfar. Men tackade nej. Ansåg att en indianby måste ha en äkta indian som ledare.

En enda gång (1972) har Helge Boqvist varit tillbaka i Sverige. Han hade då blivit änkeman och planerade att stanna för gott i sitt gamla hemland. Men efter sju månader vände han åter. Ett

av barnbarnen ringde och önskade att han skulle komma tillbaka. Längtan var ömsesidig och Helge Boqvist drog tillbaka till Alaska.

Men han har ändå inte släppt kontakten med Sverige - och Arvika. Med jämna mellanrum får han en bunt AN-tidningar, dels från en tremänning i Arvika, dels från Anders Hanson i Glava, som vid två tillfällen träffat Helge i Alaska, senast nu i somras.

– Helge är minsann en pigg 90-åring. I somras var han i full färd med att hugga vad inför vintern, berättar Anders.

Han träffade Helge Boqvist första första gången för fyra år sedan. Var då på semesteräventyr på Yukonfloden när han fick veta att en svensk var bosatt i en närbelägen by.

– Jag blev förstas nyfiken och sökte mig fram till ett hus längst bort i byn. Där träffade jag Helge, som alltså visade sig härstamma från mina egna hemtrakter, säger Anders, som uppmärksammat AN på Helge Boqvists 90-årsdag.



Helge Boqvist med barnbarn och barnbarnsbarn vid sitt första hus i Circle City. I bakgrunden skimtar Yukonfloden, som för övrigt flyter så nära att Helge en gång blev tvungen att flytta huset. Erosionen gjorde att floden successivt kröp allt närmare huset, som var allvarligt hotat och riskerade att följa med vattenmassorna. Foto: Anders Hanson.