

Från Anders Olssons anteckningsbok 21 sidan 11-12.

Eldsvådan å gården Larstomta i Stommen den 25 juni 1902 är en av de större bränder som inträffat i Gunnarskog under senare tid. Man höll på med gödselkörning och en av gårdens arbetare, en torpare från Lövåsen, hade något ärende till körkarlarna. Härvid föll eld ur hans tobakspipa i en liten halmhög intill uthusväggen och på ytterst kort tid var den stora halmtäckta uthuslängan övertänd. Det blåste hårt från nordväst, vilket räddade manbyggnaden, men i stället med rasande fart förde elden vidare ända till berget Arstakullen (Harstacken), beläget ett par km sydost om gården. Här avbrändes skogen, men som denna bergkulle är ganska friliggande med inägor och lövskog runt om, lyckades man här begränsa elden. Men å torpet Lillängen? mitt emellan Larstomta och berget avbrändes samtliga byggnader. Det beboddes av snickaren Karl Gundahl och hans syster Stina Gundahl. Den sistnämnda, vilken för tillfället arbetade på Larstomta, skyndade så fort hon kunde när hon såg eldens framfart, men när hon nådde hemmet brann det redan friskt i byggnaderna.

Larstomta utgjorde vid denna tid en särskild brukningsdel under Sälboda gård. Ägaren, brukspatron J. Blakstad, återuppförde en del av ekonomibyggnaderna, ??, men försålde Larstomta år 1906 till Gunnarskogs kommun till ålderdomshem. De nedbrunna byggnaderna bestodo av ladugård för ett 30-tal klavbundna djur, stall för ett tiotal hästar samt nödiga foderutrymmen, allt i en länga med utbyggda flyglar jämte ett fristående spannmålsmagasin.