

# Vacker insats av Tobols sykrets till missionshusets restaurering

Tobols missionshus, som sedan en tid tillbaka har varit föremål för en omfattande yttre och inre renovering, har allt ifrån tillkomsten varit föremål för offervilliga insatser från allmänheten inom hemmanen Tobol och Gröttvål i Gunnarskog. Särskilt har den sedan några år verk samma "Tobols sykrets" på ett verksamt sätt bidragit till det gamla missionshusets renovering. Helt frivilligt och på eget initiativ har sykretsens damer, ehuru inte ens själva medlemmar av missionsförsamlingen, tagit som sin uppgift att bidra till den restaurering, som missionsförsam-

lingen låtit utföra. Restaureringen är ännu ej helt slutförd men beräknas gå på en kostnad av c:a 20.000 kronor.

Det var Oskar Thorell, som skänkte den ursprungliga tomten till ett bönehus i Tobol, och sedan uppfördes huset med frivilliga insatser från bygdebefolkningen. Misionshuset har i många år varit gemensam egendom för Gunnarskogs Lutherska och missionsförsamlingen. Nu är dock sedan en tid tillbaka huset helt missionsförsamlingens egendom.

*Vackert bidragsinitiativ av Tobols sykrets.*

På grund av det gamla missions-

husets bristfällighet blev det inom Gunnarskogs Missionsförsamling beslutat om en genomgående reparation. Denna krävde stora pengar, och församlingen måste givetvis ta upp lån för ändamålet.

På våren 1958 tog damerna inom Tobol, Gröttvål och några även från Stommen upp ett frivilligt syföreningsarbete för att hjälpa missionsförsamlingen ekonomiskt med restaureringsuppgifterna. Initiativtagare var fru Cecilia Andersson, Tobol, och hennes mening behövde inte förklara och hör. Det blev allmän uppmaning till "Tobols sykrets", som har ett 15-tal medlemmar. Damer-na har flitigt arbetat under samlingar i hemmen. De har sytt, broderat, virkat och stickat och hållit stora och givande auktioner.



Bilden visar Tobols sykrets samlade i det nyrestaurerade missionshuset till arbetsmöte. Tredje damen från vänster i andra bänkraden är initiativtagaren till kretsens verksamhet, fru Cecilia Andersson.

Hösten 1958 hölls en auktion, året efter två inkomstbringande försäljningar. Nu har sykkretsen ett stort lager av förnämliga alster, och till lördag blir det en riktig **storauktion**, som medlemmarna räknar med skall ge pengar.

Hittills har sykkretsen lämnat värdefulla kontanta bidrag, de har köpt gardiner till alla fönstren, köpt 2 stora oljekaminer, lagt korkmattor i lilla salen och köket. De har köpt ett 30-tal stapelstolar och svarar för inköp av nya sångböcker. Minst 3.000 kronor har lagts ut. I kassan har damerna ca 1.200 kronor, och så kommer nu den nya auktionen med ett säkerligen gott tillskott. Dessutom har kretsen ingalunda för avsikt att lägga opp. De kommer att fortsätta sitt frivilliga arbete för det ändaål, som för dem blivit en hjärtesak — i sanning ett berömvärdt initiativ.

Vi gjorde en liten visit hos sykkretsen härom kvällen när damer-

na var samlade till arbete i missionshuset, och man frapperades av den oförställda arbetsglädje, som var rådande. Det var en trevlig syn att se gamla och unga sitta i missionshusets bänkar i full verksamhet med sina handarbeten.

De nöjde sig inte ens med detta. De sålde lotter sins emellan och förrättade en dragning på en inköpt vinst. Det blev alltid ett tillskott till kassan. För trevna- dens fulländande kokade fru Anna Johansson, Gröttvål, kaffe och bjöd de andra på under en paus. Det var hennes tur att bjuda på- stods det. I det fallet följdes tyd- ligen en viss tågordning. Efter kaffepausen gick var och en till- baka till arbetet, ty nu gällde det att riktigt slutspurta inför den stundande nya auktionen.

Frågan är om inte missionshus- tomten i Tobol är en av de allra vackraste i bygden. Den vida ut- sikten över Bergsjön är impone- rande. Missionshuset, som är av tegel har fått väggarna förstärkta och beklädda utvändigt med vita plattor. Invändigt har golven om- lagts och andra förbättringar ut- förts. Målningen i fonden åter- står att få på plats, men målnin- gen är för övrigt färdig. Försam- lingen har genom tillmötesgående av Billerudsbolaget, och även av pastor Göran Thorell, genom köp utökat tomtmarken kring huset, och där skall nu en omfattande planering och utjämning ske. I juni kommer huset att återinvigas efter restaureringen.

*Valdus.*



Efter en liten intern lotteridragning inom syföreningskretsen ses här fru Berta Nordström överlämna vinsten till fru Hildur Hansson.

# Vacker dag, vacker högtid i Tobol

## Nu blir det möten även vintertid i Tobols återinvigda missionshus

Årets vackraste dag hittills fick en alldeles särskild stämning över sig för folket i Tobol. I söndags återinvigdes nämligen det restaurerade missionshuset och det var många som ledade sig genom den vackra bygden för att vara med om högtiden, då distriktsföreståndare Herbert Axelson förklarade bönhuset återinvigt och nedkallade välsignelsen över lokalen och det ord som där skall förkunnas. Vid eftermiddagens möte deltog även pastor Erik Larsson, Köpenhamn, samt församlingens musikförening.

Förmiddagens invigningsmöte öppnades av missionsförsamlingens pastor, Tycho Blomberg, som inledningsvis överlämnade en gåva från två f. d. församlingsbor, som numera är bosatta på annan ort. Det var pastor Göran Thorell, Bengtsfors, och fru Karin Rundquist, som överlämnat ett exemplar av "Sånger och psalmer", vilken gåva välsignades av pastor Blomberg. Ordföranden i missionsförsamlingen, Gottfrid Andersson, hälsningstalade sedan och läste några bibelord varefter han ledde i bön. Fru Nanny Blomberg sjöng en solosång, varpå distriktsföreståndare Herbert Axelsson förrättade återinvigningen.

Hr Axelson utgick från 1:a Moseboken 28 kap. 11—13 samt 16—17 verserna. Han berörde hur Jacob kom till den heliga platsen och använde denna bild ur bibeln som exempel när man nu fått en plats att samlas på

för att höra Ordet. Sju församlingsmedlemmar läste sedan var sin vers ur bibeln, varpå distriktsföreståndaren förklarade Tobols missionshus återinvigt och nedkallade välsignelsen över lokalen och det ord som där förkunnas.

Under det sången nr 531 "O Herre låt Din ära" sjöngs, upptogs så kollekt. Fru Blomberg sjöng sedan en solosång varpå pastor Blomberg höll predikan över dagens text ur Lukas 16. Pastor Blomberg jämförde här de jordiska rikedomarna med de himmelska och vad som skiljer dessa bådas ägare åt. När vi en dag står vid den slutliga gränsen mellan liv och död blir vi ändå förenade och även om vi vandrar olika vägar, så är vi på väg mot samma tröskel, sade han. Pastor Blombergs predikan följdes av väckelsesången nr 197 "I Jesus finns frälsning för syndare alla" som sjöngs unisont.

Efter invigningsmötet följde kaffeservering och efter en stunds paus vidtog eftermiddagens högtidsmöte.

Pastor Blomberg var här mötesledare och framförde också den varma hälsning som f. d. Gunnarskogsbon pastor Göran Thorell i Bengtsfors, överbringt. Pastor Erik Larsson, Köpenhamn, predikade och vidare medverkade missionsförsamlingens musikförening. Tillslutningen var nu om möjligt ännu större än vid förmiddagens möte och den lilla lokalen var fylld till bristningsgränsen.

### Ett stort arbete

Det är en genomgående restaurering som genomförts och som ändå inte har kostat mer än i runt tal 20.000 kronor. Vägarna är ombonade och golven nya och likaså har ytterbeklädnaden rustats upp. Framme vid estraden har man också fått en



Det var många som mötte upp vid återinvigningsmötet i Tobols missionshus i söndag. Här syns det hur många använde en paus i mötet till att njuta av årets hittills varmaste dag.

vacker fondmålning och det är fru Elin Olofsson-Grahn som svarat för denna. Ett kors i brunt och bakom detta ljuset som bryter igenom och denna bild är gjord i en färgkomposition som skänker både stämning och skönhet.

I och med att man nu har fått ett ombonat missionshus i Tobol torde det också bli en helt annan verksamhet än tidigare. En oljekamin skall sörja för att man kan hålla möten och sammankomster även under vintern. Tidigare har det varit så att Tobols missionshus kunnat användas endast under årets varmare del. Det var därför också en mycket lämplig återinvigningsdag man valt. En sommarsöndag i grönskande och våldof-tande natur är väl något som alla önskar skall vara en högtidsdag. Så blev det också nu.